

INLEIDING: 'Verbonden zijn..'

Vanmorgen staan we stil bij de stap van de vierjarigen naar de basisschool en de nevendienst én bij de stap van de 11 jarigen naar het middelbare onderwijs en de jeugdkerk.

Stappen die voor de één groter zijn dan voor de ander.

Stappen ook voor hun ouders/opvoeders, die weer een beetje meer moeten loslaten.

Op zulke momenten gaan onze gedachten naar de doop.

Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

In de doop wordt zichtbaar dat er een band is tussen God en dit mensenkind. God en jij zijn met elkaar verbonden!

Door het water heen, door de crisis heen, zelfs door een dal van diepe duisternis gaat God met je mee en bevrijdt je, brengt je thuis.

Ouders, familie, vrienden en onbekenden kunnen een eind met je meelopen. Maar zelfs als die los moeten laten en je alleen verder moet, blijf je met God verbonden.

En het is goed om op elk drempelmoment in je leven, je dat te herinneren.

In deze viering staan we stil bij de Naam van God, die Mozes te horen kreeg. En bij de naam van Jezus, die verborgen is in het symbool van een visje.

De naam met wie je verbonden bent.

Daaraan herinneren we elkaar in de (doop)zegen, bij het aansteken van de doopkaarsen en bij het ophalen van het eventuele doopsteentje.

Als je dat beseft kun je in vertrouwen de sprong wagen.

Ook omdat God altijd mensen geeft die om ons heen staan; ouders, vrienden. Daar zingen we over:

LIED 'Verbonden met vader en moeder' GoZ 79

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

*Je hebt al een naam, maar je kreeg
er één bij op dit feest
want jij hoort erbij in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.*

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.
Refrein

LEZINGEN: EXODUS 3 (BGT)

⁹⁻¹⁰Ik stuur jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp roepen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn volk uit Egypte weghalen.'

¹¹Maar Mozes zei tegen God: 'Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet.' ¹²God zei: 'Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb.'

¹³Mozes zei: 'Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?'

¹⁴⁻¹⁵Toen zei God: 'Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat 'Ik ben er altijd' je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.'

HANDELINGEN 2 (BGT)

38-39 Petrus zei: 'Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de heilige Geest aan jullie geven. Want dat heeft hij beloofd aan jullie en aan jullie nakomelingen. En ook aan alle andere mensen, overal op aarde. Alle mensen die God uitkiest, zullen worden gered.'

BIJBELQUIZ MET UITLEG

Wie het eens is of denkt dat het ja is, gaat staan!



Bijbelquiz 7 stellingen

Ben je het er mee eens of is het antwoord JA dan ga je direct staan!

Namen in de Bijbel hebben bijna altijd een betekenis. Misschien heeft jouw naam ook wel een betekenis. In de doop wordt onze naam verbonden met de naam van God. De eerste stelling is:



1. JHWH betekent: de Almachtige!

Ben je het er mee eens of is het antwoord JA dan ga je direct staan!

Het antwoord is Nee



1. Nee.

JHWH = komt van ww 'zijn':

Ik ben,
Ik ben, die ik ben
Ik zal er zijn
Ik ben die er zijn zal

god heeft in het hebreuws meer namen zoals Elohiem (God) of El Aljoon (Allerhoogste) of El shaddaj (Almachtige). Maar de naam die Mozes hoort is JHWH. Daarin klinkt het werkwoord zijn, vandaar wordt deze naam vertaald met:

- Ik ben,
- Ik ben, die ik ben
- Ik zal er zijn
- Ik ben die er zijn zal

Meestal staat er dan in de Bijbel de naam Heer.

Maar nu de betekenis van de naam Moses.

2. De naam Mozes betekent Waterman!

2. Nee!

- Hebreeuws: *mšh* ("uittrekken"): "ik heb hem uit het water gehaald"
- Egyptisch: Zoon van (Thotmoses = zoon van Thot)

Nu was Mozes helemaal geen perfecte man. Hij had zijn beperkingen. een belangrijk gebrek was:

3. Mozes handicap was dat hij altijd alles alleen wilde doen.

Antwoord:

- Soms lijkt het erop: Hij spreekt als enige recht (Exodus 18: 13 e.v.)
- Maar hij sprak moeizaam (Ex. 4: 10; Ex. 6: 12)

Mozes was door God uitgekozen om het volk te leiden. Hij kreeg steun van zijn broer en zus. En nu denk je misschien dat als God je roept alles gemakkelijk zal gaan. Maar nee:

4. Mozes moest zeven problemen overwinnen.

Antwoord, minstens 12!

:

1. Gezocht voor moord,
2. De koppigheid van de Faraö (10 plagen)
3. de woestijn,
4. het water van de Schelf/Rietzee,
5. bitter water (Mara) (Ex. 15: 23),
6. voedselgebrek (Manna, Ex. 16: 2,3),
7. watergebrek (Massa en Meriba: Ex. 17:1),
8. vijandige volken: Amalek (Ex. 17: 8) en Edom (Num. 20: 14 e.v.)
9. Zijn eigen ongelof en ongeduld (Horeb; Massa en Meriba)
10. het ongelof van zijn volk (Ex. 14: 12; Ex.16: 23; gouden kalf: Ex. 32; Numeri 14; Num. 20; Dtn 9: 24),
11. opstand van Mirjan en Aäron (Num. 12)
12. de opstand van Korach (Num. 16).

Petrus zei: 'Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus.. Maar wat is dat "je leven veranderen"'

5. Je leven veranderen is leven volgens de Tien Woorden!

Antwoord:



5. Ja!

- In het Oude Testament geeft Mozes die opdracht. Dtn 6: 2 "Houd je aan de regels die ik jullie geef. Zo laat je zien dat je eerbied hebt voor de Heer, jullie God."

- In het Oude Testament geeft Mozes die opdracht. (Dtn 6: 2 "Houd je aan de regels die ik jullie geef. Zo laat je zien dat je eerbied hebt voor de Heer, jullie God. En dan zullen jullie gelukkig zijn, je hele leven lang. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen en kleinkinderen."



- Jezus herhaalt dat later op een andere manier: "Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is je God, je moet van Hem houden ...; de tweede regel is net zo belangrijk: Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf!' (Mt 22: 37-39)

- Jezus herhaalt dat later op een andere manier: Mt 22: 37-38 "Jezus antwoordde: 'De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» 39Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.» 40Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.'

Mozes en Jezus vertellen de mensen hoe ze kunnen leven zoals God het het liefste wil. Als je verbonden bent met God en met zijn kind Jezus wil je dat graag proberen. In de doop wordt jouw naam verbonden met God, Vader zoon en Heilige Geest. Nu heeft Jezus in de bijbel ook verschillende namen, zoals Rabbi, Messias, Mensenzoon, Redder, Verlosser, Licht van de wereld.

Zo wordt Jezus ook Ichthus genoemd, maar die naam staat niet in de bijbel of toch wel?

6. Het staat niet in de Bijbel dat Jezus *ICHTHUS* heet: (Grieks voor vis).



6. Ja, klopt!



- Het woord ICHTHUS is pas belangrijk geworden tijdens de christenvervolgingen door de Romeinse staat. Het was een geheim teken dat alleen christenen begrepen.

Ja dat klopt. het woord is pas belangrijk geworden tijdens de christenvervolgingen door de Romeinse staat. Het was een geheim teken dat alleen christenen begrepen



Letters	Griekse letters	Onze letters	Nederlands betekenis
I (I)	Ιησους	lèsous	Jezus
X (CH)	Χριστός	Christos	Christus
Θ (TH)	Θεου	Theou	Gods
Υ (U)	Υιός	Huios	zoon
Σ (S)	Σωτήρ	Sootèr	redder

Letter	Grieks	Omgezet Grieks	Nederlands
I (I)	Ιησους	lèsous	Jezus
X (CH)	Χριστός	Christos	Christus
Θ (TH)	Θεου	Theou	Gods
Υ (U)	Υιός	Huios	zoon
Σ (S)	Σωτήρ	Sootèr	redder

7. De boodschap van vandaag is: We kunnen moeilijkheden overwinnen als we verbonden zijn met God en met Jezus.



7. Ja!

Als je gedoopt bent en als je geloofd, wordt het leven niet automatisch gemakkelijker.

Je moet soms nee zeggen of nee doen als anderen wel ja zeggen of het wel doen.

Kijk maar naar Mozes en Jezus.

Soms stonden ze alleen.

Maar door hun band met God wisten ze steeds weer wat ze moesten doen of zeggen voor zichzelf, voor de wereld en voor God.

Hun band met God gaf hun kracht en moed.

En steeds weer vonden ze ook weer andere mensen die naast hen kwamen staan.

Ze bleven verbonden met God en mensen tot het einde van hun leven.

en dat wensen we iedereen toe.

Ook jou!

Amen.