

EÉN IS GENOEG!

INLEIDING EN UITLEG

Elke evangelist vertelt op zijn manier het verhaal na Pasen.

De één doet het wat vloeiender, invoelender.

Maar Marcus is meer van het korte klappen type.

Kom op aan het werk!

Meer een Rotterdammer, zal ik maar zeggen.

In het evangelie van Marcus is Maria van Magdala de eerste mens die Jezus alleen ontmoet na zijn opstanding.

Maria van Magdala is een belangrijke vrouw voor de kerk van Christus.

Er moet ooit ook een Evangelie van Maria van Magdala geweest zijn.

Uit fragmenten van een verloren gegaan evangelie van Maria Magdalena dat in 1896 in Cairo werd ontdekt blijkt wat voor belangrijke rol zij speelde in de vroege kerk.

Maar een vrouw die mannen de goede boodschap brengt, dat kon eigenlijk niet.

En uit die fragmenten uit dat evangelie blijkt dat met name Petrus en Andreas haar volstrekt niet serieus nemen.

Marcus lijkt dat in zijn evangelie ook te onderstrepen.

De elf leerlingen kunnen geen kant op met de boodschap dat Jezus leeft.

Verdriet maakt blind.

Jezus moet zijn elf leerlingen zelf aanspreken.

En dat gebeurt niet zachtzinnig.

Het lijkt wel alsof Jezus bij zijn afscheid weer helemaal opnieuw moet beginnen.

Hij pakt ze als het ware bij kop en kont.

Hij verwijt hun ongelof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof schenken aan de mensen die hem na zijn dood hebben ontmoet.

En hij draagt ze op het nu de hele wereld te gaan vertellen.

Wie geloof en gedoopt is, die zal het redden.

Maar die blijft wantrouwen en twijfelt, die redt het niet.

Of heeft Hij de verkeerde mensen uitgekozen?

Daarbij lijkt Hij dan typisch op zijn vader.

De kampioenen van het geloof mankeren allemaal wat.

Vanaf Abraham, Mozes, Simson, Saul, David, Elia tot en met Petrus en Paulus.

En de ene goede speler die God heeft ruilt Hij in voor een elftal ongelovige en hardleerse leerlingen.

En dat zootje ongeregeld staat aan de wieg van de kerk?

Wie zou een StartUp beginnen met ongekwificeerd personeel?

Waar haalt God het vertrouwen vandaan dat zij en wij zijn koninkrijk kunnen verkondigen?

Misschien wel uit die ene vrouw: Maria van Magdala.

Petrus verloochende zijn Heer, maar Maria stond samen met de andere vrouwen tot het bittere einde onder het kruis.

En ze was bij Hem, bij het nieuwe begin.

Op de paasmorgen is zij de kroongetuige van het Licht.

Haar goede boodschap is een kring van Licht:

De Heer leeft.

Dat is de boodschap waarmee ze de wereld in kan.

Dat is de Boodschap waarmee God de wereld in gaat.

Paulus zegt: *“Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de Opgestane, die ter rechterhands Gods is, die ook voor ons pleit. (Rom. 8: 34)”*

Misschien mag je het wat oneerbiedig zeggen: Jezus is nu de coach die zijn spelers aanvuurt, die ze de broek opbindt en ze uitdaagt.
Je kunt blijven dubben en aarzelen over Pasen.
Maar Hij leeft, Hij is er!
En vanaf nu krijgen ze de opdracht om dat goede nieuws van Gods nabijheid en liefde door te vertellen.
En ze gaan.
“Zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here hen daarbij helpt en hun verkondiging kracht bij zet door de tekenen die er mee gepaard gingen.”
Het lijkt wel alsof er geen “ja, maar” meer klinkt.
De hemelvaart wordt door Marcus nauwelijks genoemd.
Alsof het niet zo veel uitmaakt waar Jezus is, want hij blijft hen coachen en begeleiden.
Na zo’n overwinning op de dood zijn alle andere obstakels wellicht ook lage drempels.
Jezus legt de toekomst van zijn boodschap in de handen van kleine, kortzichtige en falende mensen.
Mensen die in hun gedrag en spreken de boodschap steeds weer laten doven.
Wij zijn uit zelfdovend materiaal gemaakt.

Maar soms is er één voldoende om weer de vlam te ontsteken.
Eén vrouw.
Eén vrouw, één man, één kind.
Soms is het één spits die de overwinning forceert, of een verdediger of een doelman.
Soms iemand van wie niemand het gedacht heeft.
Een kroongetuige van het Licht.
Zou er onder ons ook zo’n mens zijn?

De vraag blijft: Besef je dat noch jouw verleden, noch jouw mankementen en tekortkomingen doorslaggevend zijn?
Als je bedenkt hoe de kerk is begonnen, hoe God is begonnen.....
In Christus wordt duidelijk dat er geen beperkingen zijn.
En dat het niet eens zoveel uitmaakt waar Christus is.
Hij leeft, dat zie je in mensen die het verschil maken.
Soms maar één.

Luister naar de woorden van het evangelie van Marcus

Marcus 16: 9 -20 (NBV)

⁹Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. ¹⁰Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. ¹¹Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. ¹²Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. ¹³Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. ¹⁴Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. ¹⁵En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. ¹⁶Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. ¹⁷Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, ¹⁸met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ ¹⁹Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. ²⁰En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend

te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.