

Op zondag 24 juni 2018 was er een informatiebijeenkomst voor de gehele PGS. Voorzitter van de kerkenraad Fred Heidinga hield een inleiding waarin diverse ontwikkelingen de revue passeerden. Na afloop hadden aanwezigen de mogelijkheid om hun reactie op een kaartje te schrijven en in te leveren. Onderstaand treft u alle ontvangen reacties onverkort en zonder bepaalde volgorde of ordening aan. De reacties vormen samen met de diapresentatie en de inleiding en toelichting hierop de verslaglegging van deze informatiebijeenkomst.

- Zorg dat de eerste zondag van de maand – alles in één gebouw – een succes wordt en begin daar zo snel mogelijk mee.
- Thuiszitters (ouderen die niet naar de kerk kunnen komen) niet de dupe laten worden van wisseling locatie van diensten (kerk TV, kerkradio).
- Ga zo door, Fred! En als ik dan toch iets mag meegeven sta ik van harte achter het voorstel om als er twee gebouwen open zijn dit vast te koppelen aan type viering in relatie hoe het nu ook gaat. Dus kleur liturgisch afgewisseld in DOH en DOK en de meer community vieringen in EK en WK.
- Goede, reële plannen. Wij hopen dat de plannen kunnen worden gerealiseerd en wensen de ambtsdragers en medewerkers / vrijwilligers veel steun toe.
- Ik mis heel erg de communicatie met de burgerlijke gemeente over het eventuele gebruik van de ruimtes van de te sluiten kerken! Bijv. gemeente Veldhoven is dat wel gebeurd!!
- Herkenbaarheid moet wel duidelijk zijn, met name voor mensen in de periferie, maar niet star zijn!
- Vanaf nu twee vaste kerken open. Géén onduidelijkheid meer. Dé manier om jong en oud met elkaar verbinding aan te laten gaan!
- In verband met besluit twee vierplekken per -1-2019 definitieve keuze naar voren trekken. Dus eerder twee kerkgebouwen afstoten. Let op: in Soest is grote behoefte aan seniorenwoningen. Dus ook om die reden kan ruimte vrijgemaakt worden voor dit soort huisvesting.
- Idee voor contactpunt in Soest-Zuid. Leeg winkelpand huren voor laagdrempelige toegang.
- Het toekomstbestendig maken van DOK voor alle generaties.
- Vandaag blijkt de WK groot genoeg voor de hele PGS. Waarom kunnen we dit gebouw niet behouden als enige vierplek? DOK voor meer “publieke” doeleinden? EK ook sluiten?
- Kerkgebouwen niet verkopen aan projectontwikkelaars. Inkomsten moeten niet belangrijker worden dan religieuze doeleinden. Geen (medewerking aan) islamisering.
- Breng de openluchtdienst terug!
- Besteed aandacht aan de gehandicapten. Zij betalen wel maar worden niet “gezien”.
- Wij zijn er klaar voor!
- Profielenverhaal is goed. De gewone kerkganger moet zo snel mogelijk het profiel van zijn keuze terug kunnen vinden. Niet “Iedereen moet van zijn kruk!” maar “Geef iedereen zo snel mogelijk zijn kruk!”
- Periode twee vieringen zo snel mogelijk doorvoeren! Niet om en om. Het liefst twee definitieve plekken. Anders 1x per twee maanden wisselend.
- Leg het accent op VIEREN. Als dat aanslaat vult de rest zich in.
- Mijn bewondering en complimenten hoe dit proces wordt vorm gegeven en daar in openheid over wordt gecommuniceerd en er ruimte is om te proberen wat werkt. Zolang de ruimte er blijft om te proberen moet er iets goeds kunnen ontstaan.
- Draag elkanders lasten!

- Met deze leeftijdsopbouw kan PGS terug naar één vierplek. Dát moet de hoogste prioriteit hebben!
- Als wij elkaar weer vinden in gezamenlijke activiteiten worden we weer een gemeente met positieve uitstraling waar anderen bij willen horen.
- Eerste zondag van de maand: goed idee! Ontmoeten en wijkgrenzen weg. Verkoop twee kerkgebouwen: maximale opbrengst > vrijval voor exploitatie in 20 jaar.
- Liturgische vieringen. Snel twee kerken per zondag en duidelijk schema.
- Goed dat er vaart wordt gemaakt met de “verkoop” plannen. Er moet duidelijkheid komen. Ook goed om twee vieringen per zondag te houden. Dit moet wel ruim van tevoren gecommuniceerd worden zodat de mensen weten waar ze verwacht worden.
- Twee predikanten en 1 pastoraal medewerker. Vooral de laatste functie lijkt mij weinig.
- Mijn zorg blijft dat de kerkgemeenschap veroudert. Weinig mensen doen het bestaande werk. Hoe krijgen we iedereen betrokken en hoe krijgen we de jongere generatie betrokken?
- Compliment: Plan met visie en ruimte voor andersdenkenden. Vooruitgang! Go!  
Zorg: Als 1x per maand één kerk open is op zondag voor iedereen > er is genoemd dat deze kerk dan de rest van de maand dicht is > NIET WENSELIJK! Mensen blijven dan weg.
- Deze bijeenkomst was een goed idee. Taakgroep vieren: Blijft er nog een “gewone” kerkdienst met Woordverkondiging? Hoe kleden wij het “afscheid” van WK en DOH in? Denk aan afscheidsrituelen. Emoties zullen aandacht moeten krijgen.
- Eén gebouw verkopen of verhuren (aanbieden) aan vluchtelingengemeente in de regio, Bij de bespreking van jeugdactiviteiten contact opnemen met evangelische Julianakerk e.a.
- Compliment voor de uitleg. Geschetst pad mee eens.
- Voorlopig “traditionele” diensten in DOK houden. Vaste data dat kerken open zijn. Bijvoorbeeld: 1<sup>e</sup> dienst gezamenlijk DOH, 2<sup>e</sup> DOK, 3<sup>e</sup> WK, 4<sup>e</sup> EK. Geeft meer duidelijkheid!
- Adem is goed verzorgd, mooi en duidelijk blad.
- Liturgische diensten moeten blijven. Mag ook ’s middags maar wel elke week. Vaste regelmaat wanneer welke kerken open / dicht zijn. In elke viering oppas en kindernevendienst.
- Hoe de saamhorigheid te bevorderen? Dat is sleutel probleemoplossing.
- Jongerenwerk toekomst. Meer uit te halen.
- Spreken op HISO Theologie meer laten doen.
- Jongerenwerk meer uit te halen. Toekomst. Professionals vragen.
- Prioriteiten: 1. Jeugd en jongeren in de kerk. 2. Kerkdiensten op vaste plekken met herkenbaar patroon.
- Oudjes!
- Communiceren! Op de goede weg! Complimenten.
- Houd het vermogen niet zo angstvallig vast, maar gebruik het nú. Straks is het misschien niet meer nodig.
- Jammer als WK verdwijnt: desinvestering. Geef DOK een algemener historischer protestants karakter en stoor die af ten gunste van WK.
- DOK alleen voor rouw en trouw. Te klein voor vierplek. WK open: heeft veel ruimte.
- Niet twijfelen! In respect met elkaar doorzetten! Geen halve maatregelen nemen. Eén in Christus.
- Hoge kosten herinrichting interieur DOK zullen nooit leiden tot een bruikbare vierkerk anno nu (zonder nevenruimtes).

- Veelkleurigheid wordt gezien als positief onderscheidend kenmerk, maar het werkt een krachtdadige aanpak tegen. Minder diversiteit maar investeren in predikanten brengt meer zekerheid voor het voortbestaan. De veelkleurigheid zit hem nu in de kerken. Elke kerk heeft zijn eigen kleur. Mengen helpt!
- Dat in de nieuwe kerken alle mensen samen kunnen komen. Dat er voor de jeugd (dus: de toekomst) leuke muziek gespeeld mag worden.
- Als PGS een gezamenlijk immaterieel doel ondersteunen! Verbondenheid!
- Loslaten!
- Bestaande structuren niet meer leidend! Kom in beweging!
- We zijn een sterk vergrijsde gemeente. Samen kerken is nodig en prima. Snel naar twee gebouwen. En maak maar de kapitalen op. In de toekomst zullen er andere vormen zijn, naast de grote evangelische kerken.
- Niet de moed verliezen maar verbinding blijven zoeken!
- Als je moet bezuinigen moet je dat stomme dure blad Vuur niet meer laten drukken / uitgeven.
- Het zou fijn zijn dat eigen predikanten voor gaan. Zo leren we elkaar beter kennen. Waarom zo vaak predikanten van buiten als we moeten bezuinigen?
- Vertrouwen... in geloof en in elkaar. Discipline en doorzettingsvermogen. Koppeling vanaf januari 2019: twee kerken wisselend open: combinatie DOH / DOK en combinatie WK / EK.
- Goede presentatie. Positieve inzet! We gaan ervoor! Zo snel mogelijk. Rouw- en trouwdiensten (wintertijd, financieel, onkosten?). Veel vrijwilligers nodig > kostenbesparend.
- Stel je open naar de ander. Vaste stoelen loslaten.
- Het is complex, niet eenvoudig. Maar ik hoor goede plannen. Neem de tijd, maar niet meer dan nodig is. Dat kost geld. Ik bedoel: de keuze van de termijn van vijf jaar vond ik jammer. De druk op een kortere transitie blijft.
- Gesprek over nieuwe vormen van kerk zijn. Dat is de toekomst.
- Zoveel mogelijk één viering van de vier wijken. Dus één gezamenlijke dienst.
- Maak vaart met één gezamenlijke dienst en begin samen met parallelle vieringen. Voorkom dat anders leegloop ontstaat.
- Ouderen met jongeren in contact brengen. Denk aan de “bagage” die heel veel ouderen bij zich dragen.
- Helaas! Niets nieuws gehoord.
- Jammer dat een onvermijdelijke beslissing vier tot vijf jaar wordt uitgesteld. Dit kost veel geld en naast intering op personeel wordt gevraagd aan de kerkgangers om meer te geven voor kerkbalans. Gaat niet gebeuren bij mensen die leven in onzekerheid over de toekomst. Geld gaat namelijk in grote mate de achterdeur uit bij langer aanhouden van vier gebouwen. Mere daadkracht en eerder knopen doorhakken door KKR.
- Steek voldoende energie in communicatie over de kerkopenstelling.
- Vervoerplan: Veenbes – Joh Poststraat – Smitsweg.  
Privacy bewaken: bijv. Dichtbij.  
Huisbezoek regelen: bijv. ziekenbezoek, stervensbegeleiding, calamiteiten bezoek.
- Ik heb in de hele 45 minuten tijd NIKS nieuws gehoord. Alles wat nieuw had kunnen zijn werd afgedaan met: “dus daar gaan we over nadenken...”
- Als er zo ’n financieel probleem nu al te verwachten is zal het in de toekomst dus één kerk worden: de Emmakerk. Dit toekomstbeeld moet ook maar vast “landen” bij iedereen. Eén kerk is wat uiteindelijk haalbaar is.

- Bij verkoop WK / DOH ook kijken naar kopers die jongeren / starters woningen willen bouwen. In het overzicht stond niets over inflatie (correctie). Dat zal de kosten nog met ca. 2,5% verhogen.
- De cantorij DOK moet blijven bestaan en dus de kans krijgen regelmatig te zingen in diensten (2x per maand). Continuïteit behouden.
- De twee gebouwen gebruiken voor appartementen voor ouderen. Het behouden van de cantorij van de kerk: 2x per maand. Veel investeren in de jeugd!
- Ongebonden gelovigen. Past dat wel in onze gemeente? Ondersteuning door synode?
- Ontkerkelijk. Diensten voor ouderen, diensten voor jongeren op één dag.
- Minder gastpredikanten. Hoe wil je met deze grijze golf om alles te doen met vrijwilligers?
- Eén plek voor jongeren! Geef mogelijkheid voor groepsvorming.
- Kerkdienst. Geestelijk. Ondersteuning. Voeding. Geestelijk goed.
- Ga naar vast stramien. Ene week OK / DOH Andere WK /EK. Ene klassiek liturgisch, andere lossier. En: alleen eigen predikanten.
- Sluit DOH + WK twee of drie maanden. Sluit dan DOK + EK twee of drie maanden. Probeer alle vormen van vieren. Kijk daarna nog eens naar de gebouwenkeuze. Welke gebouwen hebben de minste aanpassingen nodig? Dat gaat een reëler beeld geven. Bezuinigen: geen kerken meer open met gastpredikanten. Bij speciale dienst alle andere kerken géén viering houden (+ evt. één traditionele). Helaas geen nieuws gehoord vandaag.
- Ik wens u allen veel wijsheid en Gods zegen bij uw werk. Zelf vind ik alles te moeilijk (leeftijd). Ik heb wel mij buurvrouw aangeraden om bepaalde functie aan te gaan. Zij zal er over denken.
- Niet verkopen aan projectontwikkelaars. In eigen beheer houden.
- Tijd van denken is voorbij. Nu de tijd van doen!  
Tip: Zorg dat evt. verbouwingen van kerkinrichting e.d. vóór 2022 klaar zijn anders kunnen mensen niet in de kerk terecht.
- Betrokkenheid. Investeren in mensen. Heldere koers. Luisteren / in gesprek gaan. Welkom zijn.
- Verkoop niet aan commerciële instellingen en bedrijven en niet aan islamitische instellingen. Overgangsruiimte voor Zuid centraal in Zuid.
- Er moet nu doorgepaktd worden! Tolerantie, humor, verdraagzaamheid zijn belangrijk op basis van onze zo geroemde christelijke waarden. Complimenten voor al het werk!
- Algemene herbezinning.
- Zorg voor ontmoeting! De rest komt dan wel goed.
- Succes!
- Een béétje laat. Nu pas gaan inventariseren wat de aanpassing van gebouwen gaat kosten. Presentatie: De gebouwen hebben genoeg nevenruimtes. Later blijkt dat we veel ruimtes nodig hebben voor doordeweek. Vindt de KR een eigen presentatie belangrijker dan een eredienst op zondagmorgen? Wat een pretentie! Had om die reden geen behoefte om te komen. Hoop dat dit nooit meer voorkomt.
- Uitzicht op rust na de storm. Te starten met diensten in twee kerkgebouwen.
- Als we vanaf nu in twee gebouwen gaan kerken kan in de praktijk duidelijk worden wat hoe kan.
- Vanuit de financiële gegevens volgt sluiting EK in 2021.
- Leg ten aanzien van vieringen in de bijeenkomst na de zomer voorstellen voor ter bespreking waaronder voorstel verwoord in brief Rens Bijma, Belangrijk is wat de gemeente vindt en zich daarover kan uitspreken.
- Kom in beweging! Durf fouten te maken. Heb lef en heb lief!

- Eén kerkgebouw. Sneller vastgoedtraject.
- Verandering hoort bij het leven!
- Ik hoop dat er eenheid blijft, ondanks verschillen, en meer verdraagzaamheid onder de mensen.
- Vaar een duidelijke koers, maar zorg dat alle geluiden gehoord worden.
- Maak een besluit voor de vierplekken. Per 1-1-2019 WK + DOK, per 1-1-2020 DOH + WK.  
Ondertussen DOK en EK verbouwen.  
Heb lef! Durf te doen en in beweging te gaan.  
Als we respect hebben voor elkaar kunnen we ook fouten maken.
- DOH Cultuurcentrum. Daar bovenop vier tot vijf appartementen voor ouderen. Dat is nodig en brengt geld op. Dus twee vliegen in één klap.
- Wens: ambtsdragers bij gezamenlijke kerkdiensten ook uit de andere kerken dienst laten doen en naam laten zeggen (vooral níet: ik ben van deze of deze kerk). Zie Paulus: Ik ben van Paulus, Cefas, Apollos... Nee, wij zij van Christus. Ergo... wij zijn nu allemaal PGS.

Soest, 30 juni 2018