

TREKTOCHT

naar de toekomst met traditie en vernieuwing



Protestantse
Gemeente
Soest

Oktober 2017

Eénwording PGS op 1 december

In navolging van zijn besluit van 21 september jongstleden heeft de Algemene Kerkenraad (AK) als datum voor de éénwording van de Protestantse Gemeente Soest (PGS) vastgesteld: vrijdag 1 december 2017. Op die datum zal in een formele vergadering de Nieuwe Plaatselijke Regeling worden vastgesteld, waarmee de wijkgemeenten (met uitzondering van de Johanneskerk) worden opgeheven en de nieuwe structuur met taakgroepen en kernteams wordt ingevoerd. Ook zal in die vergadering de nieuw samengestelde, gemeenschappelijke kerkenraad worden geïnstalleerd.

Aansluitend zal met een feestelijke viering, waarvoor alle leden van de PGS en een aantal externen worden uitgenodigd, stil worden gestaan bij deze belangrijke mijlpaal. De viering start om 20:00 uur en vindt plaats in de Wilhelminakerk. Nadere informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk.

Laatste vergadering AK

Donderdag 12 oktober kwam een groot gezelschap bij elkaar: de AK, leden van de toekomstige Kerkenraad, voorzitters van de taakgroepen, voorzitters van de kernteams en de voorzitter van het pastoresteam. Zij maakten kennis met elkaar en blikten samen vooruit op de nieuw te vormen Protestantse Gemeente Soest.

Overgang Algemene Kerkenraad naar Kleine Kerkenraad

Na de opening nam voorzitter Fred Heidinga het woord: "Begin oktober vond een bijeenkomst plaats, speciaal voor de middengeneratie. Het thema van deze bijeenkomst was *Gelóóf er in!* Dat is ook de opgave waar we als Kleine Kerkenraad voor staan. Ik hoop dat (na een intensieve periode waarin heel veel werk is verricht om te kunnen staan waar we nu staan), de aandacht gericht kan worden op het oppakken van de uitdagingen waar de PGS voor staat."

Tijdens de vergadering spraken de vertrekkende AK-leden uit wat zij de nieuwe kerkenraad mee willen geven. De andere aanwezigen brachten onder woorden wat hen drijft om zich voor de PGS in te zetten en wat hun verwachtingen zijn. Een paar reacties die werden genoemd:

Nieuwe Kleine Kerkenraad

Bovenste rij (van links naar rechts): Han van Dijk, Frédérique Lucas, Jenneke Welmers, Bert van der Zanden, Fred Heidinga, Iemkje Doesburg, Bea Engelsman.
Onderste rij: Kees Bregman, Marteke Vernhout, Rikjan Jansen, Harry Eichholtz, Wim Kievit, Rianne Zevering (scriba) en Nanno Vlaanderen ontbreken op de foto.

Wat wil je meegeven? "Goed luisteren, goed aandacht geven, aan de gewone kerkleden die je niet zo snel hoort. Ook mensen die geen lid zijn van de kerk."

"Respect voor het feit dat we heel verschillend zijn in ons geloof en in hoe we dat vormgeven."

"Respect en oog hebben voor de veelkleurigheid in onze gemeente. Elkaar te gunnen dat we anders zijn. Mijn droom is een brug te slaan naar de komende generatie. En een weg voor God om daar te komen."

Het was goed om te horen wat ieders verwachtingen zijn en te vernemen hoe de leden van de kerkenraad de toekomst in kijken.





Voorzitters taakgroepen

Bovenste rij (van links naar rechts): Peter van den Berg (Communicatie & Publiciteit), Kees Bregman (Vieren), Herman Hoeke (Pastoraat).

Onderste rij: Jan van Hunen, vervanger van Nanno Vlaanderen (Cursus & Coaching), Marco van Amstel (Jeugd en Jongeren), Bram Schriever (Kerk naar buiten).

Kernteams en taakgroepen

Hoe gaat het nu verder? De komende tijd zetten we de eerste stappen op weg naar de nieuwe organisatiestructuur. De voorzitters van de kernteams roepen we binnenkort bijeen om zich voor te bereiden op de taken en de werkwijze van de kernteams. Het streven is om de taakgroepen zo spoedig als mogelijk operationeel te hebben en de taken die nu nog bij de kernteams liggen over te kunnen nemen. De nieuwe ambtsdragers bevestigen we in het ambt in een gezamenlijke dienst.

De nieuwe kerkenraad is al vanaf november in functie. De volgende vergadering van de Kleine Kerkenraad is 23 november.

Succesvolle bijeenkomst *Gelóóf er in!*

Op 4 oktober verzamelden ruim 30 mensen zich in de Rank, allen behorend tot de middengeneratie van de Protestantse Gemeente Soest. Deze generatie is geboren tussen 1975 en 1990 en wordt ook wel aangeduid met: de dolende dertiger, de compromisloze dertiger, de dubbende dertiger, de verdwaalde dertiger.

Predikant Friso Mout nam ons mee in het leven van de middengeneratie en hun (ambivalente) relatie tot de kerk. Hoewel, de meeste dertigers in Nederland ervaren geen binding met een kerk. Als er al een band is, is dat vaak een relatie met ups en downs: soms betrokken voor even en steeds minder lid voor het leven. De vanzelfsprekendheid die de ouders van de middengeneratie nog wel hadden om bij een kerk te horen, is weg. De middengeneratie gaat naar de kerk als ze er wat aan heeft..... en zo niet dan zoeken ze verder.

Zoektocht

“De middengeneratie zoekt echtheid en kwaliteit in de kerk”, zegt Friso Mout. “Men heeft behoefte aan identificatiefiguren met een duidelijke identiteit. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan contact met leeftijdsgenoten, waarmee zij de vragen van geloof, ethiek en persoonlijke geloofsontwikkeling kunnen delen. Want naast behoefte aan *zelfontplooiing* is er ook behoefte aan *gemeenschapszin*.”

Het instituut

Duidelijk was Friso Mout over hoe dertigers tegen het instituut aankijken: “De gemeente is als deel van het instituut oninteressant voor de dertiger. Het gaat om ontmoeting als gelovigen en gemeenschapsbeleving. Zoek daarom het gesprek en zorg voor reuring met een veelkleurig aanbod, voor voorbijgangers en blijvers. Gedoe over gemeenteopbouw, kerkelijke regelgeving en twistappels als kerkfusie of homohuwelijk, de middengeneratie heeft er geen boodschap aan. Het sluit niet aan bij de behoefte aan zelfontwikkeling en de behoefte aan een sociale verbondenheid. Heb het samen over de inhoud!”

Tijdens het tweede deel van de avond ging iedereen in kleine groepen met elkaar in gesprek over de inhoud van geloof en kerk. Een prettige bijkomstigheid hierbij was dat er een ontmoeting plaatsvond tussen mensen van verschillende kerken die elkaar voorheen nog niet kenden.

De avond, georganiseerd op initiatief van de Algemene Kerkenraad in samenwerking met Rikjan Jansen en Rik Vreekamp, was een mooie verkenning van wat er leeft bij de middengeneratie en krijgt ongetwijfeld een vervolg in de ontwikkeling van de nieuwe Protestantse Gemeente Soest.

Colofon

Trektocht is een uitgave van de Protestantse Gemeente Soest. In deze nieuwsbrief leest u nieuws en achtergronden over het veranderingsproces.

Wilt u reageren of heeft u vragen? Neem contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad: Rianne Zevering via scriba.aksoest@gmail.com.

Lees meer op www.geloveninsoest.nl

Voor adreswijzigingen en vragen over de bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau via kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl